

**CHƯƠNG 7**  
**NHỮNG LỜI**  
**TIÊN TRI VỀ**  
**ĐẮNG CHRIST**

---



739 T.C

Chúa phán qua tiên tri Ê-sai, “ Ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái nhưng chúng chống đối Ta. Bò biết chủ mình, nhưng dân Y-sơ-ra-ên không biết Ta. Các người là một dân phạm tội, một dân gian ác, con cái làm điều bại hoại.”



“Nếu các người từ bỏ điều gian ác, chăm sóc kẻ mồ côi, chu cấp người goá bụa. Ta sẽ phục hồi và chữa lành cho các người nhưng nếu các người không trở lại cùng ta thì sẽ chết bởi gươm. Nước các người sẽ hoang tàn, thành các người sẽ bị lửa thiêu đốt. Họ sẽ bắt con trai các người làm hoạn quan phục vụ trong cung điện vua Ba-by-lôn.”





Giê-rê-mi nói, “Chúa phán như vậy, này Ta đặt trước các ngươi đường sự sống và đường sự chết. Ai còn trong thành này sẽ chết bởi gươm đao, đói kém và dịch bệnh, nhưng ai ra khỏi thành, đầu hàng quân Canh-đê vây thành, thì sẽ sống nhưng phải làm nô lệ trong xứ Ba-by-lôn. Vì Ta sẽ giáng hoạ cho thành gian ác này, Chúa phán: Thành này sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn, và vua sẽ thiêu đốt nó.”

Ê-SAI 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; GIÊ-RÊ-MI  
21:8-10





Chúa phán: “Ta sẽ  
chiến đấu nghịch  
lại các người,  
trong cơn giận  
dữ. Ta sẽ giết hại  
dân cư thành này,  
người và cả thú  
vật đều chết vì  
dịch bệnh, gươm  
đao, đói kém.

Sau đó, Chúa phán, “Ta sẽ phó Sê-đê-kia , vua Giu-đa, các triều thần, và dân chúng, những người chưa gươm đao, đói kém vào chết vì dịch bệnh, tay Nê-bu-cát-nết-xa, vua ba-by-lôn, vào tay kẻ địch, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống Người ta sẽ giết chúng chúng. bằng gươm, không nương tay, chẳng chút thương hại. Cơn giận Ta thiêu đốt như lửa chẳng hề tắt. Người ta sẽ mang các người đi làm nô lệ trong xứ Ba-by-lôn các người sẽ chết và chôn ở đó.” A-mốt, 762 T.C





Chúa phán qua A-mốt, “Đàn bà các ngươi như bò, bắt chồng mang đồ ngon đến uống. Các ngươi sẽ chẳng còn làm eo chồng mình được nữa. Các ngươi sẽ bị lôi đi bằng móc sắt xuyên vào thịt và làm nô lệ tại xứ Ba-by-lôn.”



“Các người nằm giường gấm và ăn cao lương mỹ vị. Nghe nhạc uống rượu đến say sưa. Các người ném bỏ sự chính trực trên đất, chà đạp người nghèo, hiếp đáp người công bình, nhận của hối lộ. Các người trồng vườn nho nhưng kẻ thù sẽ uống rượu. Chiến binh của các người sẽ thua trận và các người sẽ bị đưa đi làm nô lệ trong xứ ngoại quốc.”



Chúa phán, “ Ta sẽ huỷ phá bàn thờ tại Bê-tên, phá đổ nhà mùa đông và nhà mát của các người. Các người chuyên áp bức người nghèo, nhận của hối lộ, chà đạp người thiếu thốn. Ta đã giữ mưa lại, sai nạn đói và dịch bệnh đến mà các người không chịu ăn năn. Các người trồng nhiều vườn nho, làm ra nhiều rượu, nhưng chẳng được uống.”



A-MỐT 4-6

Mẹ ơi, con đói quá.

753 T.C

Tiên tri Ô-sê viết, “Y-sơ-ra-ên sẽ ngã dưới sê gươm, con trẻ bị quăng vào đá, đàn bà thai nghén bị mổ “ Ngày sẽ đến bưng.” khi Chúa tha thứ tội lỗi, chúng sẽ được tự do. Một lần nữa, Y-sơ-ra-ên sẽ trở bông như hoa huệ, sẽ tốt tươi như cây ô-liu và toả hương như cây hương nam rừng Li-ban.”



“ Ngày sẽ đến khi Chúa tha thứ tội lỗi, chúng sẽ được tự do. Một lần nữa, Y-sơ-ra-ên sẽ trở bông như hoa huệ, sẽ tốt tươi như cây ô-liu và toả hương như cây hương nam rừng Li-ban.”





“Những năm sau Ba-by-lôn các người sẽ ðày khắp các nước. Họ sẽ hành hạ các người, chiếm tài sản, các người chẳng tìm được nơi nào yên ổn.”



Cái này  
rẻ lắm. Ta ghét thấy  
mặt người Do-thái, họ  
buôn bán rất giỏi.

*Mẹ ơi, chúng  
ta sống ở đâu?*

Trong  
ba ngày tất  
cả người Do-  
thái phải ra  
khỏi xứ.

Họ lấy hết  
rồi, sao họ chẳng  
để chúng ta yên?

Ê-SAI 10:21, 35, 51:11; GIÊ-RÊ-MI 30:11; Ê-XÊ-CHIÊN 17:21; GIÔ-ÊN  
3:2; Ô-SÊ 13:16, 14:1-6





Theo văn kiện này,  
tất cả người do-thái phải rời tổ quốc và  
không được mang theo tài sản gì hết.

Tôi cần  
con bò này.

Bởi dân Y-sơ-ra-ên chối bỏ lời Chúa, họ đã bị lưu đày khắp nơi trên thế giới, không bao giờ tìm được chỗ yên ổn cho đến lúc Chúa đem họ về xứ của tổ tiên họ.

“Toàn xứ Y-sơ-ra-ên sẽ điêu tàn đổ nát, dân này sẽ phục vụ vua Ba-by-lôn suốt bảy mươi năm. Nhưng sau bảy mươi năm, Ta sẽ trừng phạt Ba-by-lôn vì sự gian ác của nó, và đưa những người còn sót lại trở về để xây dựng lại xứ này.”



“Giê-ru-sa-lem sẽ bị bỏ và sẽ bị cày lên như đồng ruộng.”





Lời tiên tri này đã thành sự thật. Kẻ địch đã cày xới thành Giê-ru-sa-lem.

Nhưng trong ngày cuối cùng, đền thờ sẽ được xây dựng lại và người ta lại rủ nhau đến đó.

“Và nhiều dân tộc  
sẽ đến, và nói,  
hãy đi lên núi  
của Chúa, đến  
nhà Chúa của  
Gia-cốp, và Ngài  
sẽ dạy chúng ta  
đường lối của  
Ngài, chúng ta  
sẽ bước đi trong  
lối của Ngài: vì  
luật pháp sẽ ra  
từ Si-ôn và lời  
Chúa sẽ đến từ  
Giê-ru-sa-lem.”



“Ngài sẽ xét xử giữa nhiều  
dân, quở trách các cường  
quốc xa xôi, người ta sẽ  
lấy gươm rèn lưỡi cày,  
lấy giáo rèn dao tĩa cây.



Ai nấy sẽ ngồi dưới gốc nho và cây vả của mình, chẳng còn ai gây sợ hãi: Chính Chúa vạn quân đã phán.”



“Chúng ta sẽ mãi mãi bước đi trong danh của Chúa. Trong ngày đó, Chúa phán, Ta sẽ nhóm dân lưu đày thành một nước cường thịnh: và Chúa sẽ trị vì họ tại núi Si-ôn từ nay cho đến đời đời.

GIÊ-RÊ-MI 25:11-12; MI-CHÊ 3:12, 4:1-7 (750-686 T.C)



Giê-rê-mi tiên đoán.

Cuối 70 năm, Ba-by-lôn sẽ bị quân phương bắc xâm lăng, những người còn sống sẽ trở về xây lại thành và đền thờ.

Vua Sê-đê-kia đã làm điều ác trước mặt Chúa. Vua sẽ không chết nhưng bị đày qua Ba-by-lôn ở với dân mình, mắt vua sẽ không nhìn thấy Ba-by-lôn. Vua sẽ bị mù. Các người sẽ ở Ba-by-lôn trong 70 năm.





Giê-rê-mi nói: Hãy đem sách này đến Ba-by-lôn và đọc nó trước mặt dân sự. Để chúng biết mình phải chịu đựng cho đến khi trở lại.

Sau kỳ trừng phạt, Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của họ và Giê-ru-sa-lem lại có người ở qua mọi thế hệ.

Ta sẽ phục hồi ngôi Đa-vít và các người sẽ trở lại làm chủ đất nước mình.

Ê-xê-chiên nói tiên tri: “Chúng sẽ lưu vong khắp các nước, nhưng như Chúa đã làm chúng tán lạc, Ngài cũng sẽ đem chúng trở về.”



GIÊ-RÊ-MI 34:3, 39:7, 51:60-61, 52: 11(627-586 T.C); GIÔ-ÊN 3:20-21; A-MỐT 9:11-15; Ê-XÊ-CHIÊN 12:15-16

“Ngài đã hứa với Áp-ra-ham rằng dòng dõi ông sẽ làm chủ đất này vĩnh viễn, Chúa không bao giờ vi phạm lời hứa của Ngài, vì họ phạm nhiều tội lỗi nên Chúa khiến họ bị lưu đày khắp các nước, họ phải phục vụ các thần ngoại bang, nhưng đến cuối cùng Ngài sẽ đem họ trở lại.”





“Ai-cập cũng sẽ bị người Ba-by-lôn trừng phạt, Ai-cập sẽ bị tàn phá trong 40 năm. Sau khi từ Ba-by-lôn trở về, Ai-cập không bao giờ trở nên cường thịnh như trước, nhưng họ phải chịu đựng cho đến cuối cùng. Sau đó Ai-cập và Si-ry sẽ cùng Y-sơ-ra-ên dân Ta ký hiệp ước hòa bình ba bên và Ta sẽ ban phước cho họ.”





“Dân Phi-li-tin sẽ bị tuyệt chủng và không còn nữa. Các dân Ach-đốt, Ech-lôn, và Am-môn cũng không còn. Người Ê-đôm hoàn toàn bị tuyệt chủng. Người Ti-rơ bị huỷ diệt cùng với đồ gỗ, đá chìm dưới biển. Đất trở nên hoang vu sỏi đá không người ở, là một nơi để các ngư phủ phơi lưới.”



“Nhưng Ba-tư (I-ran), Thổ-nhĩ-kỳ, Ê-thi-ô-py, Ly-bi sẽ còn lại cho đến cuối cùng, từng lúc họ muốn xâm lăng Y-sơ-ra-ên, nhưng họ sẽ chết trên vùng đồi núi Y-sơ-ra-ên.” (Ê-xê-chiên 38-39)





Kinh thánh luôn luôn chính xác với với nhiều lời tiên tri trong đó. Các thành phố và các dân tộc được báo trước sẽ tuyệt chủng hay còn tồn tại đều rất chính xác. Những nước còn lại đến kỳ sau rốt ngày nay vẫn sống cùng với chúng ta.



Ê-XÊ-CHIÊN 25; 26:15-19; 29:12-16;  
30:1-8; GIÊ-RÊ-MI 25:15-26; A-MỐT 1



Đúng như lời tiên đoán, năm 605 T.C. Nước Y-sơ-ra-ên đã bị người Ba-by-lôn xâm lăng.



Lạy Chúa, vì tội lỗi mà cha ông chúng con đang bị trừng phạt. Xin Chúa giúp chúng con vẫn giữ luật pháp của Ngài dù đang sống ở nước ngoài.



Hơn 5000 người Do-thái đã bị bắt sang Ba-by-lôn làm tù nhân chiến tranh. Họ bắt những thanh niên có học, hy vọng sẽ có ích trong việc phục vụ đế quốc. Trong số thanh niên đó, có Đa-ni-ên. Người luôn luôn giữ điều răn và bước đi trong sự vâng lời Chúa của Áp-ra-ham.





Chúng  
con tạ ơn Chúa  
của các tầng trời và  
đất, là vua của vũ trụ,  
Ngài ban cho chúng  
con lương thực ra  
từ đất.

Đa-ni-ên là một tù nhân trong xứ lạ, nhưng chàng quyết định luôn trung tín với Chúa. Các cai tù để ý thấy chàng có tính tình rất tốt, họ đặt chàng vào một vị trí đặc biệt là một trong những người thông thái của nước Ba-by-lôn.





Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn choàng dậy vì một giấc mơ lạ lùng.

Có nghĩa gì đây? Một giấc mơ như thế chắc chắn do các thần muốn bày tỏ về tương lai.





Này các  
nhà thông thái. Các ông nói  
rằng mình được các thần chỉ bảo.  
Bây giờ, hãy nói xem ta đã mơ  
thấy gì và giải nghĩa nó.

Nhưng,  
nếu bệ hạ không  
kể lại giấc mơ, làm  
sao chúng tôi giải  
nghĩa được?

LỮU ĐÀ Y TẠI BA-BY-LÔN KHOẢNG  
588-605 T.C - ĐA-NI-ÊN 1:2-7, 17-21;  
2:1-11



Ta biết các ngươi là  
đồ dối trá. Chẳng có thần  
nào bảo với các ngươi cả.  
Các ngươi sẽ chết chung với  
gia đình, nhà các ngươi sẽ  
thành chuồng phân.



Đa-ni-ên, tôi lấy làm tiếc, nhưng ngày mai anh và những người thông thái nước Ba-by-lôn sẽ bị giết. Đức vua không còn tin các thầy tế lễ nữa.



Đức Giê-hô-va sẽ bày tỏ giấc mơ của vua cùng sự thông giải. tôi phải đi cầu nguyện. hãy cố xin vua chờ một ngày thôi.

Lạy Chúa, chỉ mình  
Ngài là Chúa, là vua  
của vũ trụ. Xin bày tỏ  
cho tôi tớ Ngài điều sắp  
xảy ra. Chẳng thần nào  
khác như Ngài.

Đa-ni-ên...







*Nhanh lên,  
đưa tôi vào gặp  
đức vua!*

Nếu anh không kể  
được giấc mơ, hoàng  
thượng sẽ giết tôi  
ngay tức khắc!



Tâu bệ hạ là vua trên các vua, chúa của các tầng trời đã lập vua như vậy. ngài đã ban cho bệ hạ một khả tượng về những việc sẽ xảy ra.

Chúa chân thật, Đấng tạo nên vũ trụ đã bày tỏ cho thần biết giấc mơ của bệ hạ

Đừng làm mất thì giờ. Người có kể được giấc mơ của ta hay không?

ĐA-NI-ÊN 2:12-30





Trong khả  
tượng, bệ hạ thấy một  
tượng người rất to. Tượng  
này tượng trưng cho vương  
quốc của bệ hạ và ba  
nước kế tiếp.

Đúng rồi!  
Ta không nói cho  
ai biết! Thần của  
người là Chúa  
duy nhất.



Bê hạ là cái đầu  
bằng vàng, vua của các  
vua. trước khi bê hạ chiếm xứ giu-đa, các  
tiên tri đã báo rằng chúa sẽ trừng phạt  
chúng tôi vì tội lỗi và ban vương quốc  
này cho bê hạ. bê hạ sẽ trị vì trong  
vinh quang.





Tâu bê hạ, sau đầu bằng  
vàng và ngực bằng bạc. Đồng  
tượng trưng cho đế quốc thứ ba.  
Sau Ba-tư sẽ là đế quốc Hy-lạp rất  
hùng mạnh và hung dữ.



Tâu bệ hạ,  
sau đầu bằng vàng  
và ngực bằng bạc, là  
bụng bằng đồng. Đồng  
tượng trưng cho đế  
quốc thứ ba, đó là Hy-  
lạp. Sẽ đến sau Ba-tư  
rất hùng mạnh và  
hung dữ.

Nước thứ  
tư sẽ khác hơn, hai  
chân bằng sắt, nó sẽ chà đạp  
nghiền nát nhiều nước. nhưng bệ  
hạ thấy các ngón chân bằng sắt  
trộn với sành. cuối cùng nước  
này sẽ bị phân chia thành mười  
nước và sẽ trở nên rất yếu.



Rồi bệ hạ  
lại thấy một tảng đá  
không do tay người đục ra  
từ ngọn núi. Nó lăn xuống,  
đập vào chân tượng, phá  
huỷ tất cả mọi nước  
trong một lúc.





Tảng đá đó  
tượng trưng cho  
Con của Đức Chúa  
Trời, Đấng sẽ đến  
thế gian và lập  
một vương quốc  
vinh quang.

Trong kỳ sau cùng, tất  
cả mọi người chết sẽ sống  
lại để chịu phán xét. kẻ làm ác  
sẽ xấu hổ và bị khinh rẻ đời  
đời. ai làm lành sẽ nhận sự  
sống vĩnh cửu.



Ta không còn thắc mắc gì về những điều người vừa nói ra từ Chúa. Người đã biết giấc mơ của ta từng chi tiết. Ta sẽ lập người cai trị trên tất cả những người thông thái.



Đa-ni-ên tiếp tục ở lại Ba-by-lôn 68 năm. Ông thông giải nhiều giấc mơ và nhiều lần tiên đoán về tương lai. Lúc này, vua Nê-bu-cát-nết xa đã chết, con ông là Bê-n-xát-xa nối ngôi.

Một đêm kia, Bên-xát-xa ăn tiệc và say rượu, vua thấy một bàn tay xuất hiện và viết lên tường. Đa-ni-ên được gọi tới để thông giải nó. Chúa ban cho ông hiểu được thứ chữ không biết này.



Tâu bệ hạ,  
ngài đã phạm tội với Chúa.  
Như lời các đấng tiên tri. Đêm  
nay, vương quốc của ngài sẽ bị  
lấy đi và ban cho người Mê-  
đô Ba tư.



Các vị tiên tri đã báo trước Ba-by-lôn sụp đổ vì hai cổng thành mở sẵn cho kẻ địch tiến vào trong lúc mọi người say rượu không đề phòng. Đúng như lời Đa-ni-ên nói, quân địch đang sẵn sàng tiến vào thành phố. TRUYỀN ĐẠO 12:13-14; Ê-SAI 9:6-7, 45:1; ĐA-NI-ÊN 2:34-35; 44-48; 5:1-9; KHẢI HUYỀN 20:11-21:5



Các vị tiên tri đã báo trước Ba-by-lôn sụp đổ vì hai cổng thành mở sẵn cho kẻ địch tiến vào trong lúc mọi người say rượu không đề phòng. Đúng như lời Đa-ni-ên nói, quân địch đang sẵn sàng tiến vào thành phố.

Sau khi người Mê-đô Ba-tư xâm chiếm Ba-by-lôn. Đa-ni-ên phát hiện quyển sách do tiên tri Giê-rê-mi đã viết—Là một trong những sách Kinh Thánh. Trong lúc đọc sách, Đa-ni-ên giật mình khi biết Chúa đã báo trước dân ông sẽ bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn đúng 70 năm.



Sau đó, số người còn lại sẽ trở về Giê-ru-sa-lem xây dựng lại tường thành và đền thờ [Giê. 25: 11-12; 29:10]. Đọc tiếp, ông phát hiện rằng, 200 năm trước, tiên tri Giê-rê-mi đã biết tên ông vua sẽ cho phép họ trở về.





Bây giờ đã 69 năm. . . chỉ còn một năm nữa. Vua Si-ru là tôi tớ Chúa, luôn làm theo ý chỉ của Ngài. Vua sẽ ban lệnh cho chúng ta trở về quê hương! Phước thay Chúa là Đức Chúa Trời, Vua của cả vũ trụ.

Đúng như lời Chúa đã hứa với Áp-ra-ham, Ngài đã ban cho chúng ta xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Ngài đã cảnh cáo tổ tiên của chúng ta nếu thờ lạy các thần khác thì sẽ bị phó vào tay quân địch, nhưng Ngài cũng hứa không bao giờ quên dân của Ngài. Chúa đã giữ lời Ngài. Giờ đây, chúng ta đã trở về, chúng ta phải làm những gì Chúa đã hứa. Chúng ta phải vâng lời Ngài. Có tổ chức. Trước hết, chúng ta hãy dựng lại tường thành rồi sẽ xây lại đền thờ.

Đúng như Kinh thánh đã chép. Sau 70 năm lưu đày, Vua Si-ru đã thả 52.000 người Do-thái trở về xây dựng lại thành phố.







Chúng ta phải có tổ chức. Trước hết, chúng ta hãy dựng lại tường thành rồi sẽ xây lại đền thờ.

Lạy Chúa của Áp-ra-ham, Ngài đã đưa chúng con trở về như Ngài đã hứa. Xin dạy chúng con bước đi trong đường lối của Ngài.

Tôi ở nước tới đây, chúng ta bắt đầu làm việc.

Ê-SAI 44:28; ĐA-NI-ÊN 9:1-2; GIÊ-RÊ-MI 25:11-12, 29:10

Đa-ni-ên đã già, ông không về nước với đồng bào mình. Ông ở lại thành Ba-by-lôn giữ một vai trò quan trọng, làm cố vấn cho các vua đế quốc Mê-đô Ba-tư. Chúa ban cho ông nhiều khả năng liên quan đến tương lai ngày tận thế. Trong giấc mơ ông thấy một con thú bằng sắt. Thiên sứ đã cho ông biết ý nghĩa của nó.







Chúa đã tỏ ra cho người biết những gì sẽ xảy trong ngày sau rốt. Ngài đã tỏ cho Nê-bu-cát-nết-xa rằng có bốn vương quốc. Bây giờ còn hai. Sau đế quốc Mê-đô-Ba-tư sẽ là Hy-lạp. Đế quốc này sẽ nhanh chóng chiến thắng nhưng sau đó chia rẽ thành bốn nước, và sẽ tranh chiến với nhau cho đến khi chỉ còn lại hai. Chúng sẽ đánh nhau nhiều năm cho đến khi bị thua bởi con thú thứ tư, là nước mà con thú bằng sắt này tượng trưng.



Đế quốc thứ tư sẽ giống như sắt, hùng mạnh và hung dữ hơn các đế quốc có trước. Nó sẽ chinh phục tất cả, nhưng cuối cùng nó sẽ bị chia thành mười nước. Rồi sẽ dấy lên một kẻ nói sự hoà bình. Hắn là cái sừng cuối cùng mọc ra trên đầu con thú.

Trong ngày sau rốt, nó sẽ xu nịnh và hứa sự bình an, nhưng chỉ để xâm lược và hủy phá. Hắn sẽ làm điều gớm ghiếc tại nơi thánh trong đền thờ của người Do-thái đến nỗi người ta không còn dâng của tế lễ nữa. Đó sẽ là kỳ đại nạn trên khắp thế giới. Nhưng người công bình sẽ được cứu.



Đa-ni-ên, Chúa muốn tỏ cho người biết những điều và khi nào sắp xảy ra. Từ kỳ điều răn được ban đến lúc xây lại đền thờ sẽ là 483 năm. Sau đó, Đấng Mê-si sẽ bị giết để đền tội thay cho loài người, và đền thờ sẽ lại bị phá huỷ.



Lời tiên tri này đã thành sự thật, Đấng Mê-si được xúc dầu. Đó là sự hoà giải tội lỗi, và sự công bình đời đời được mang đến cho nhân loại.

Như Đa-ni-ên đã chép, đúng vào ngày trọn 483 năm, Chúa Giê-sus đã vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn.



Từ khi Chúa tạo ra A-đam và Ê-va, nhiều lời tiên tri nói về Đấng Christ sẽ đến. chúa đã phán với a-đam và ê-va rằng dòng dõi người nữ sẽ đến huỷ diệt ma quỷ. chúa phán với nô-ê rằng đấng mê-si sẽ đến trong nhà của sem, không phải gia-phết và cham.

ĐA-NI-ÊN 9:25-26; MA-THI-Ơ 24:1-2;  
HÊ-BƠ-RƠ 2:9



chúa phán với á-p-ra-ham rằng đấng  
giải cứu sẽ đến từ dòng dõi của ông  
qua y-sác. chúa đã phán với y-sác  
đấng lời hứa sẽ đến qua gia-cốp,  
và ngài phán với gia-cốp rằng đấng  
christ sẽ đến qua nhà giu-đa.

Xa-cha-ri 9: 9 Nhu mì và cưỡi lừa  
Mi-chê 5:1-2 Gốc tích của Ngài bởi  
từ đời xưa, từ trước vô cùng.

Sáng thế ký 49:9-10 Đấng Si-lô,  
một con của Giu-đa

Ê-sai 7 Một gái đồng trinh

E-sai 9:1-2 Ga-li-lê của mọi dân  
tộc ( vẫn chưa đến cho đến kỳ của  
Đấng Christ)

Thi thiên 22 Đấng Mê-si chịu khổ

Ê-sai 53 Ngài bị dân Ngài  
chối bỏ và chết với tay chân bị  
đóng đinh.

Ngài sẽ bị treo lên trần truồng,  
khát nước nhưng được cho  
uống dấm. Ngài sẽ chết giữa  
hai tên cướp và được chôn  
trong mộ người giàu.

Ê-s 42:1 Ta đã đặt Thần ta trên  
người. Người sẽ tỏ sự công  
bình cho các dân ngoại quốc.

Es 49: 6 Người là sự sáng cho  
dân ngoại, hầu cho người làm  
sự cứu rỗi của Ta đến nơi đầu  
cùng đất.

Es 42:2-3 Xuất hiện cách  
khiêm tốn.



Lời tiên tri Đa-ni-ên về bốn đế quốc chính xác như ông đã tiên đoán. Năm 330 T.C, A-lich-sơn đại đế, từ Hy-lạp bắt đầu một chiến dịch kết thúc trong bảy năm đã chinh phục toàn thế giới, kể cả đế quốc Mê-đô Ba-tư rộng lớn. Người Hy-lạp rất hùng mạnh cho đến khoảng 167 T.C. Khi đế quốc thứ tư là La-mã bắt đầu cuộc xâm lăng.

La-mã, biểu tượng chân  
bằng sắt trong giấc mơ  
của Nê-bu-cát-nết xa, là  
con thú bằng sắt trong  
khải tượng của Đa-niên,  
đã gia tăng sức mạnh và  
sự hung dữ, đúng như  
lời các tiên tri đã báo  
trước. Năm 5 T.C nó cai  
trị Y-sơ-ra-ên với tay  
bằng sắt.



# 500 NĂM SAU

500 năm đã qua kể từ những lời tiên tri của Đa-ni-ên. Năm 4 T.C, người La Mã cho phép Do-thái được tự do tôn giáo, nhưng phải nộp thuế rất nặng. Đền thờ đã được xây lại và là trung tâm sinh hoạt của người Do-thái. Hầu hết mọi người đã quên những lời tiên tri về Đấng Mê-si sẽ đến. Nhưng một số người vẫn giữ luật pháp và trông đợi Đấng Christ. Trong số đó có cụ Si-mê-ôn. Cụ là người thánh khiết mong ước được thấy Đấng mà các vị tiên tri đã nói. Nhiều năm qua, cụ đã đọc những lời tiên tri và biết rằng thời khắc đã gần kề. Nhưng cụ đã già, chẳng còn sống được bao lâu. 4.000 năm từ khi Chúa hứa với Ê-va rằng dòng dõi của bà sẽ đến để huỷ phá công việc của ma quỷ.

Đã đến lúc. Hơn 350 lời tiên tri sẽ thành sự thật.



<https://goodandevilbook.com/>