



## CHƯƠNG 8

*TÂN ƯỚC, SỰ  
GIÁNG SINH CỦA  
Đấng CHRIST*

---

Lạy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Con muốn chờ đợi Chúa Cứu Thế. Nhưng con chẳng còn sống được bao lâu nữa.

*Dù chẳng còn sống lâu, nhưng con sẽ thấy Đấng lời hứa trước khi qua đời.*

Si-mê-ôn, ngày nào  
cụ cũng đến đây. Tôi chắc mọi  
thầy tế lễ đều kính trọng cụ.



Thế ông có biết lời tiên tri Ê-  
sai về Đấng Christ không? Một  
gái đồng trinh sẽ sanh một trai.  
Đó là dòng dõi người nữ, như đã  
được bảo cho Ê-va.

Si-mê-ôn tra Kinh  
thánh, thấy nhiều  
lời tiên tri về Đấng  
Christ. Si-mê-ôn,  
ngày nào cụ cũng  
đến đây. Tôi chắc  
mọi thầy tế lễ đều  
kính trọng cụ.

Đúng rồi, Ê-sai nói rằng  
Ngài sẽ được gọi là Đức Chúa  
Trời rất cao. Nhưng những lời tiên  
tri khó hiểu quá. Anh biết đấy  
có thể cụ nói đúng.



Theo  
Mi-chê 5:2,  
Con cũng hằng  
sống như Cha. Và  
lời tiên tri Thi-  
thiên 45:6, Đức  
Chúa Trời gọi  
Ngài là Con Đức  
Chúa Trời.

Rồi anh sẽ thấy. Trước khi  
ta chết, Đấng Mê-si sẽ vào đền thờ  
này, và ta sẽ gặp Ngài.

Cụ  
biết đó, rất ít  
người đồng ý với cụ.  
nên cụ đừng nói công  
khai, người ta sẽ ném  
đá cụ chết đấy.



Anh biết đấy có thể cụ nói đúng.

Anh là ai?  
Biết gì về chuyện này?

Rồi anh sẽ thấy. Trước khi ta chết, Đấng Mê-si sẽ vào đền thờ này, và ta sẽ gặp Ngài. Tôi không thể giúp nhưng tình cờ nghe cuộc thảo luận. Tôi cũng có đọc Kinh Thánh, 500 năm trước Đa-ni-ên đã quan tâm đến những điều nói về thời gian Đấng Mê-si sẽ đến.

SÁNG THẾ KÝ  
3:15; THI THIÊN  
45:6; Ê-SAI 7:14;  
9:6; ĐA-NI-ÊN  
9:25-26; MI-  
CHÊ 5:2; LU-CA  
2:25-26



Sao cụ biết như thế?



Cha tôi là người chép Kinh thánh và ông đã dạy cho tôi biết những lời tiên tri, Chúa phán với Đa-ni-ên rằng từ lúc ban mười điều răn đến lúc xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem, đến lúc Đấng Mê-si Bây giờ, đã 449 năm bị giết là 483 năm. từ khi chiếu chỉ được ban. Còn 34 năm, nghĩa là vào lúc này Đấng Mê-si có thể đang đi ngoài phố. Còn 34 năm, nghĩa là vào lúc này Đấng Mê-si có thể đang đi ngoài phố.

Không, chưa đâu. Đức Thánh Linh tỏ cho ta biết, trước khi chết ta sẽ được thấy con trẻ Mê-si ngay tại đây trong đền thờ này.

Sao cụ biết như thế?

Rồi cháu sẽ thấy.

Si-mê-ôn càng già hơn, vẫn chờ đợi ở đền thờ để gặp Đấng Christ của lời hứa, một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri lên đền thờ để cầu nguyện. Hai vợ chồng ông đã già mà chẳng có con.



Thình lình một thiên sứ  
hiện ra bên cạnh bàn thờ.



Đừng sợ. Lời cầu  
nguyện của các người  
đã được nhậm, ê-li-sa-  
bét vợ người sẽ sanh một  
trai đặt tên là giăng,

nhiều người sẽ vui mừng khi  
nó ra đời, vì nó là người chuẩn bị  
cho mọi người đến với Đấng Mê-  
si. Nó không uống rượu, được nhậm  
Thánh Linh và quyền phép của  
Ê-li.



Sao tôi biết ngài  
nói thật? Vợ chồng tôi đã  
quá già để sinh con, bà  
ấy bị hiểm muộn.

Ta là Gáp-ri-ên,  
ta đứng trong sự hiện diện của  
Chúa, ta được sai đến để báo cho  
người biết việc này. Người muốn  
dấu lạ à? Người sẽ cảm cho đến  
lúc thấy những việc ấy.



Tôi rất  
mừng khi ông nói  
điều đó. Nhà này  
vắng vẻ quá. Ông  
biết là không nên  
nói nghịch các  
thiên sứ.

Xa-cha-ri, thật khó tin như Sa-  
ra, mẹ của dân ta. Chúa đã nhậm  
lời cầu nguyện của chúng ta, bây  
giờ tôi là mẹ của một đại  
tiên tri.

400 năm trước, các tiên tri đã báo trước về sự đến của Đấng Mê-si, 700 năm trước tiên tri Ê-sai đã nói, “Này, một gái đồng trinh sẽ sanh một trai, người sẽ được gọi là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta.”



Ma-ry đã hứa hôn với Giô-sép, cô chưa từng quan hệ tình dục với ai. Cô vẫn giữ tất cả mọi giới luật Môi-se.

Thình lình, một thiên sứ  
hiện ra cùng Ma-ry!

Thình lình,  
một thiên sứ hiện  
ra cùng Ma-ry! Ma-ry,  
cô được ơn trước mặt  
Chúa. Cô sẽ mang  
thai và sanh Con  
của Ngài.

Làm  
sao có chuyện  
ấy vì tôi chẳng  
từng quan hệ  
với người nam  
nào?

Thánh Linh của Chúa sẽ phủ  
trên cô. Bào thai con thánh trong  
bụng cô sẽ là Con Đức Chúa Trời. Ê-li-  
sa-bét chị cô, có tiếng là hiếm muộn,  
đã có thai được sáu tháng.

LU-CA 1:5-20, 26-40



Tôi là tôi tớ  
Chúa. Nguyên điều  
ấy xảy ra cho tôi  
theo ý Ngài.

Ta sắp là mẹ của  
Con Đức Chúa Trời. Liệu  
Giô-sép có tin ta không? Anh ấy  
có hiểu không? Người ta sẽ nghĩ  
gì khi thấy ta mang thai? Ta sẽ đi  
thăm Ê-li-sa-bét.



*Ê-li-sa-bét!*

*Ma-ry, con ta.*



Cô có phước nhất trong giới phụ nữ, phước cho bào thai trong lòng cô. Tôi là ai mà mẹ Chúa đến thăm? Lúc nghe tiếng cô chào, thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng.

Ngài sẽ nâng cao người khiêm nhường. Như Ngài đã phán với Áp-ra-ham, Ngài luôn nhớ đến và thương xót chúng ta.

Linh hồn tôi mừng rỡ nơi Chúa Đấng Cứu Rỗi tôi. Mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phước vì Ngài đã làm việc trọng đại cho tôi.

Ma-ry ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng.





Đã đến lúc Ê-li-sa-bét sanh nở.

Xa-cha-ri biết  
chắc nó là con trai.  
Ông ấy nói một thiên  
sứ đã bảo như vậy.

Ồ, nếu  
là con trai, tôi đoán tên  
nó cũng là Xa-cha-ri  
theo họ cha.

Ông ta đến  
rồi, hãy hỏi ông ấy.



Ông ấy nói  
rằng thiên sứ đã  
làm ông ấy câm  
vì không tin.

Ông  
muốn đặt tên  
con là gì?

Ông ấy  
muốn viết.

Ong ấy nói,  
tên nó là Giăng, như lời  
thiên sứ đã dạy.

Nhưng  
cả nhà không có  
ai tên Giăng.



Đúng  
là con trai, tóc  
mượt quá!





Như lời  
của Đức Chúa Trời, tên  
nó là Giăng. Nó sẽ giới thiệu  
Đấng Mê-si cho dân Y-sơ-  
ra-ên ta.

Có thể đây chính

là điều mà Ê-li  
đã nói không?

Trong lúc đó, Giô-sép phát hiện Ma-ry mang thai, và anh biết không phải là con của mình.



Mẹ ơi, con không thể tin nổi. Không thằng nào tán tỉnh cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng ở nhà. Cũng không phải con! Nhưng sự thật là cô ấy đã có thai.



Giô-sép, con  
sẽ làm gì?

Con không thể cưới cô  
ấy, nhưng cũng không muốn  
công khai việc này, cô ấy sẽ bị  
ném đá vì phạm tội tà dâm. Có  
lẽ, ta nên âm thầm từ hôn.



Nó nói cha  
đứa bé là ai?

Cô ấy nói cha đứa  
bé là Đức Chúa Trời,  
bởi Thánh linh cấy vào  
lòng không cần quan  
hệ xác thịt.





Ôi, nó ấy  
điên rồi!

Cô ấy nói em  
bé sẽ là cứu  
chúa của thế  
giới,

là Con Đức Chúa  
Trời. Thật là báng bổ khi  
một người đàn bà nói như  
vậy. Con phải đuổi cô ấy đi  
thôi.

Đêm đó, trong lúc Giô-sép đang ngủ, một thiên sứ hiện ra với anh.



Giô-sép, con vua Đa-vít, đừng sợ khi cưới Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong lòng cô ấy là bởi Đức Thánh Linh. Cô ấy sẽ sanh một con trai và sẽ đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội.



Đúng  
như lời tiên tri Ê-sai:  
“Một gái đồng trinh sẽ  
sinh một con trai và  
đặt tên là Em-ma-nu-  
ên, có nghĩa là Đức  
Chúa Trời ở cùng  
chúng ta.”



Ma-ry, em có tha thứ cho anh vì đã nghi ngờ không?

Em biết mà, kỳ lạ quá. Qua nhiều thế kỷ rất nhiều phụ nữ Y-sơ-ra-ên mà Chúa lại chọn em để đem Đấng Mê-Si vào thế gian!



Giô-  
sép ơi, em  
không biết,  
nhưng Chúa  
biết. Chúng ta  
phải chờ đợi  
và sẽ biết.

Đúng như lời tiên tri Ê-sai: “Một  
gái đồng trinh sẽ sanh một con trai và đặt  
tên là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời  
ở cùng chúng ta.” Em bé sẽ giống ai nhỉ? Vì nó  
sẽ là Đức Chúa Trời trong xác thịt, nó sẽ nói gì  
khi ra đời? Nó có biết đọc không nhỉ?



Cả hai chúng ta đều thuộc dòng Đa-vít, các tiên tri nói rằng Đấng Mê-Si là dòng dõi nhà Đa-vít.

SÁNG THẾ  
KÝ 3:15,  
Ê-SAI 7:14,  
9:7; MA-  
THI-Ơ 1:18-  
23, LU-CA  
1:32-33

Em nghĩ khác. Trong vườn Ê-đen, chúa hứa dòng dõi người nữ sẽ chà đạp đầu dòng dõi con rắn. em biết rồi, em bé không phải dòng dõi người nam—chỉ là dòng dõi người nữ. ồ , đức chúa trời đã có kế hoạch từ ban đầu.



Nghe đây,  
nghe đây. Chiếu chỉ từ Rô-  
ma do chính Sê-sa phê chuẩn.  
Sẽ tiến hành điều tra dân số.  
Tất cả mọi người Y-sơ-ra-ên  
phải trở về quê hương để  
đăng ký sổ thuế.

Giô-sép và Ma-ry sống tại  
Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, nhưng  
lời tiên tri xưa nói rằng  
Đấng Mê-Si sẽ ra đời tại  
Bết-lê-hem xứ Giu-đê (Mi-  
chê 5:2). Có thể Ma-ry sanh  
em bé không đúng địa điểm  
vì họ không quan tâm đến  
lời tiên tri và cũng không có  
lý do gì để đi Bết-lê-hem.



Giô-  
sép, có nghĩa là  
anh sẽ phải đi Bết-  
lê-hem trong lúc  
em sanh con.

Nếu anh đi xa,  
mọi người sẽ không hiểu.  
Anh sẽ đưa em đi.





Ma-  
ry, anh không  
nên đưa em đi. Có  
lẽ chúng ta phải  
quay về.

Không! Em phải ở với  
anh khi sinh con. Không  
ai hiểu cho em.

A man and a woman are traveling through a hilly, rocky landscape. The man is in the foreground, wearing a brown robe and a red head covering, leading a brown donkey. The woman is seated on the donkey, wearing a white and orange robe and a headscarf. A large, round, woven basket is strapped to the back of the donkey. The background shows a small village with white buildings and a church spire on a hillside.

Chúng  
mình phải đi  
nhANH hơn, em nghĩ  
đã đến lúc.

Phải mất hơn một  
tuần để đi một quãng  
đường gần 160 Km.

Nếu được, anh  
sẽ thuê phòng trọ.



Ma-ry,  
anh tìm được bà mẹ có  
thể giúp đỡ em.

Nhà  
trọ không còn  
phòng à?

Không,  
hết  
phòng  
rồi.



Anh chị đã  
làm quá tốt cho  
con cả của mình đấy,  
tội nghiệp quá chào đời  
trong chuồng ngựa.

Đừng  
buồn em à.  
Nó sẽ trị vì  
thế giới.

Này, anh có thể kể với nó  
là Nữ hoàng Cơ-lê-ô-bát là  
bà đỡ của nó đấy.



GÌ THẾ?

Thiên Hàng  
ngàn sứ! thiên sứ!

Đừng sợ, vì  
Chúa sai ta đến báo  
cho các người một tin  
mừng cho muôn dân.  
Hôm nay, tại thành  
Đa-vít một Đấng Cứu  
Thế giáng sinh, Ngài  
là Đấng Mê-Si Do-  
thái, và là Chúa.

Vinh danh Thượng đế  
trên trời! Ngài ban bình an  
cho đất, Ngài có ý tốt cho  
nhân loại.



Đây là dấu  
hiệu, các người sẽ gặp  
một hài nhi bọc trong một  
tấm vải liệm, nằm trong  
máng cỏ.



Các anh có tin không? Thiên sứ hiện đến với chúng ta!

Chờ tôi báo cho vợ tôi biết!

Các anh có nghe thấy gì không? Đấng Mê-Si giáng sanh trong Y-sơ-ra-ên.

Cháu muốn đi xem.

Đấng Cứu Thế!  
Bình an cho loài người! Một hài nhi? Chúng ta phải đi xem!



Đấng  
Mê-Si!

Xin lỗi đã  
làm phiền anh  
chị, nhưng thiên sứ  
đã mời chúng tôi  
đến đây.

Đức Chúa Trời  
trở thành hài nhi, ai  
mà nghĩ ra được?

LU-CA 2:8-20



Đến ngày, Giô-sép và Ma-ry trình hài nhi cho các thầy tế lễ và dâng của lễ theo đúng luật pháp.

Giô-sép, đây là lần đầu tiên con đến đền thờ, chắc không ai biết Giê-xu là Đấng Christ.

Anh không nghĩ là chúng ta nên nói ra. Chờ đến khi con trưởng thành.



Si-mê-ôn  
trong đền thờ.



Ngài đây  
rồi! Chúng tôi đã  
chờ quá lâu.

Ai vậy,  
Ma-ry?

Em không biết.  
Ở đây không ai  
biết chúng ta.



Phước thay! Chúa là Chúa của chúng tôi. Bây giờ ta có thể chết bình an vì được thấy sự cứu rỗi như lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ là sự sáng cho dân ngoại và sự vinh quang cho Y-sơ-ra-ên.

Làm sao cụ biết?



Nghe  
đây, em bé này sẽ  
làm cho nhiều người  
Y-sơ-ra-ên dấy lên hoặc  
ngã xuống. Nnggà, i sẽ bị  
người ta chống đối. Còn  
cô, tim cô sẽ tan vỡ khi  
thấy sự xảy đến cho  
Ngài.

Còn cô, tim cô sẽ tan  
vỡ khi thấy sự xảy đến  
cho Ngài.



Kìa! Đấng Mê-  
Si. Ngài đã vào đền thờ  
Ngài. Đây chính là Đấng  
mà các tiên tri đã báo.

Đó là bà An-ne, bà  
đã dành cả đời để đợi  
Đấng Mê-Si.



Này cậu, đây là Đấng  
Christ, Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ cứu  
Y-sơ-ra-ên ra khỏi tội lỗi của họ.

Từ lúc đó, bà An-ne luôn  
kể về Ngài cho những  
ai tìm kiếm sự cứu rỗi.

LU-CA 2:27-38

Tại các nước Phương Đông của Y-sơ-ra-ên có mấy nhà thông thái, họ nghiên cứu các bản văn cổ và muốn biết về Chúa. Họ biết lời tiên tri về Đấng Mê-Si sẽ đến. Trong những giấc mơ và những khả tượng, Chúa tỏ cho họ biết Đấng lời hứa đã giáng sinh. Họ phát hiện ngôi sao lạ chỉ về nước Y-sơ-ra-ên.



Chúng ta đã đi rất xa mất nhiều tuần lễ và sang một nước khác.

Ngôi sao vẫn di chuyển. Chúng ta theo nó chừng nào tới mới thôi.

Cuối cùng, ngôi sao dẫn họ vào nước Y-sơ-ra-ên, họ vào thành Giê-ru-sa-lem hỏi thăm vua mới ra đời. Tâu đức vua Hê-rốt, có ba người rất giàu có, trông giống người phương Đông. Họ nói họ đang tìm vua mới của Y-sơ-ra-ên – một hài nhi.

Cuối cùng, ngôi sao dẫn họ vào nước Y-sơ-ra-ên, họ vào thành Giê-ru-sa-lem hỏi thăm vua mới ra đời.



Một hài nhi? Một vua?  
Ta là vua. Cho họ vào, mời các thầy tế lễ và các học giả vào cho ta.





Các ông  
nói đến đây để  
tìm vua mới sanh  
hả? Làm sao các  
ông biết việc  
đó?

Chúng  
tôi thấy ngôi  
sao Ngài bên  
phương đông nên  
đến để tôn thờ  
Ngài.

Ngài  
ở đâu?

Vì không  
biết chính xác  
nên chúng tôi  
phải đến gặp  
Ngài.

Ta đã mời các học giả  
đến. Chúng ta sẽ biết họ  
biết gì về chuyện này. Mời  
vào phòng riêng.



Họ nói rằng họ đến để tôn thờ vua do-thái, đáng được nói tiên tri rằng đến để cứu nhân loại. sách của mấy ông có nói gì về vua đó không?

Đúng, nhiều lời tiên tri nói về sự Ngài đến, nhưng chúng tôi không tin những lời tiên tri đó được hiểu theo nghĩa đen.

Ta không quan tâm đến quan điểm của các ông. chính xác lời tiên tri ấy nói gì?

Tiên tri Mi-chê nói rằng Đấng Mê-si sẽ sanh tại Bết-lê-hem từ chi phái Giu-đa.

MA-THI-Ơ 2:1-8; MI-CHÊ 5:2



Nghe đây, ta cũng muốn thờ lạy vua ấy. Vậy khi các ông tìm thấy Ngài xin nhắc cho ta biết Ngài ở đâu.

Dĩ nhiên, tìm được Ngài chúng tôi sẽ cho bệ hạ biết.

Hê-rốt sớ vua mới ra đời, ông định giết em bé ngay khi biết Ngài ở đâu.



Bút tích của các tiên tri y-sơ-ra-ên không giống nhau. tôi chưa từng thấy lời tiên tri nào lại chi tiết đến như vậy.

Có nhiều cách để những người chép Kinh thánh biết chính xác nơi hài nhi sanh ra. Nhưng họ lại hiểu khác với các lời tiên tri.



*Kìa! Vẫn ngôi sao mà chúng ta thấy ở phương đông!*

Nó không giống những ngôi sao mà tôi từng thấy. Nó không chuyển động như các sao khác, và sáng hơn nhiều.

Đánh dấu vị trí, ngày mai chúng ta sẽ theo nó.



Kìa, nó đứng  
trên căn nhà đó. Nhưng đây  
không phải là Bết-lê-hem! Nó  
đã ở đây mấy tháng, có lẽ  
họ đã đi rồi.

Quả là cuộc  
hành trình dài,  
chúng ta gần đến  
rồi.

Một ngôi sao  
lạ. Không bao giờ cao  
hơn đám mây.



Nó không giống những ngôi sao mà tôi từng thấy. Nó không chuyển động như các sao khác, và sáng hơn nhiều. Chúng tôi không muốn quấy rầy mọi người, nhưng chúng tôi mất mấy tuần để đến xem và thờ lạy vua mới ra đời.

*Sao các ông biết?*

Chúng tôi đọc Kinh thánh. Các tiên tri đã báo trước sự đến của Ngài, rồi một ngôi sao dẫn đường chúng tôi đến đây. Nó đang ở trên nhà các ông.

Với lòng kính cẩn,  
chúng tôi xin dâng món quà  
nhỏ mọn tôn vinh Cứu Chúa  
của thế giới. Ngài sẽ đưa nhiều  
người đến sự công bình.



Đêm đó, trong một giấc mơ Chúa bảo các nhà thông thái đừng báo cho vua Hê-rốt nơi họ thấy hài nhi, và trở về bằng đường khác. Chúa cũng bảo Giô-sép trốn qua Ai-cập vì Hê-rốt sẽ tìm giết hài nhi.





Những gã  
Đông phương đó đã lừa ta.  
Chúng đã về bằng đường khác.  
Nghĩa là chúng đã tìm được thằng  
bé vì sợ nên không dám về  
đường này.

Phái đội đặc nhiệm của  
ta tới Bết-lê-hem. Bảo chúng  
giết tất cả con trai dưới hai tuổi.



Nhiều năm trước, các tiên tri  
đã báo trước sự kiện đau buồn  
này sẽ xảy ra tại Bết-lê-hem.

Phái đội đặc nhiệm của ta tới Bết-lê-hem. Bảo chúng giết tất cả con trai dưới Như Gia-cốp-nhiều trăm hai tuổi. năm trước, Giô-sép, Ma-ry và hài nhi Giê-xu đã đi xuống Ai-cập . Quà tặng của các nhà thông thái đã giúp họ đi đường và đủ sống trong hai năm tại đó.



Sau khi Hê-rốt băng, lúc Chúa Giê-xu lên hai tuổi. Chúa dạy họ trở về nước Y-sơ-ra-ên. Đúng như lời tiên tri: “Ta gọi Con Ta ra khỏi xứ Ai-cập.”



Khi họ từ Ai-cập trở về một thiên sứ bảo Giô-sép đến sinh sống tại một thị trấn nhỏ tên là Na-xa-rét,

đúng như lời tiên tri nói rằng Ngài được gọi là người Na-xa-rét.

Những người đàn ông của tôi muốn làm việc cả ngày sao? Mời dùng bữa.

Chúa Giê-xu làm việc với cha nuôi mình ở tiệm mộc. Ngài lớn lên cả tinh thần và thể xác thành một người khôn ngoan.

GIÊ-RÊ-MI 31:15; Ô-SÊ 11:1; MA-THI-Ơ 2:13-23



Lúc Chúa Giê-xu được 12 tuổi. Giô-sép đưa cả nhà lên Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua. Họ dắt theo một con cừu làm của lễ chuộc tội.

Thưa cha, con muốn đi ngắm đền thờ với anh Giê-xu?

Giê-xu, con mang con cừu đến cho thầy tế lễ. Họ sẽ kiểm tra trước khi nó được dâng làm của lễ ngày mai. Chúng ta sẽ tìm một chỗ đóng trại qua đêm.

Mấy ngày sau  
khi dâng của lễ.

Giô-  
sép, em chẳng thấy  
Giê-xu đâu cả. Cả  
ngày nay chẳng ai  
thấy Giê-xu.

Tôi nghĩ  
nó bị lạc ở Giê-  
ru-sa-lem.

Nhưng nó biết  
chúng ta đi về mà.  
Em nghĩ nó đi với bà  
con của mình.

Chúng ta  
phải trở lại  
tìm nó.



Các ông  
đều đồng ý  
rằng Đấng Mê-Si  
sẽ là dòng dõi vua  
Đa-vít, vì các tiên  
tri đã nói như vậy.

Các ông cũng đồng ý  
rằng vua Đa-vít gọi  
Ngài là Chúa, Đấng  
Mê-Si là Chúa của  
vua. Làm sao Đấng  
Mê-si vừa là con và  
vừa là Chúa của  
vua Đa-vít, trừ  
khi. . .



Cháu nên  
cẩn thận với cách giải  
thích đó, có thể là lời  
báng bổ đấy.

Sao cháu cứ cho  
rằng sự giải thích của mình  
là đúng. Các trưởng lão thừa  
tư cách để hiểu những lẽ  
thật sâu nhiệm.

Mặc cho Kinh Thánh đúng hay sai ư? Có phải chúng ta chỉ tin điều nào phù hợp với truyền thống?

Sự thật quá sâu chẳng? Bộ Kinh thánh không giúp cho chúng ta hiểu sao?

Nhưng cháu không thể giải thích theo nghĩa đen. Ta-mút nói. . .”

Nó kia.







Giê-xu, chúng ta  
tìm con khắp nơi.  
Sao con lại làm  
thế?

Hai ngày nay,  
nó ở với chúng tôi. anh chỉ  
có một đứa con đặc biệt.



Sao cha mẹ  
lại tìm con? cha mẹ  
không biết là con phải  
làm việc của cha  
con sao?



Tôi  
chưa từng gặp một cậu  
bé nào biết nhiều Kinh  
Thánh như vậy.

Nó có ý  
gì nhỉ, “Nó phải  
làm việc của  
Cha nó?”

Chúa Giê-xu trở về với cha mẹ và chịu phục họ. Ngài tiếp tục công việc trong tiệm mộc và lớn lên trong sự khôn ngoan và thể xác.

Vì Ngài luôn sống công bằng, làm điều tốt với mọi người, được mọi người mến chuộng.





Trong lúc nhiều người  
trẻ tuổi phạm tội, thì  
Chúa Giê-xu luôn vâng  
theo mọi mạng lệnh  
của Chúa từ trong lòng.

Cậu luôn luôn làm tốt  
hơn, ở Na-xa-rét chẳng có  
thợ mộc nào tốt hơn cậu.  
Tôi sẽ lấy thêm sáu cái  
nữa.



Mọi người phải từ bỏ đường ác và vâng lời chúa, vương quốc của chúa đã được thiết lập. ai chuẩn bị tấm lòng để tiếp đón đấng mê-si, ta sẽ báp-tem cho người ấy bằng nước.

Chúng ta nhớ rằng sáu tháng trước Ma-ry, Ê-li-sa-bét đã sanh một trai. Thiên sứ bảo Xa-cha-ri đặt tên cậu là Giăng và Giăng sẽ là người chuẩn bị tấm lòng mọi người cho Đấng Mê-si sẽ đến. Điều này đã được nhiều tiên tri báo trước hơn 500 năm.



Nhưng một Đấng đến sau ta, Đấng xứng đáng hơn ta, Ngài đã có trước ta. Ngài sẽ báp-tem cho mọi người, không phải bằng nước, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ điều ác trước khi quá muộn.

Giăng, chúng tôi phải làm gì? Chúa muốn chúng tôi phải làm sao để là người công nghĩa?



Ai có hai áo  
hãy chia cho người  
không có áo. ai có thức ăn  
mà gặp người bị đói  
hãy san sẻ cho họ. Hãy  
tìm kiếm sự công

bằng cho  
mọi người.



Này Giăng. Tôi là cán bộ thuế và Na-ban là nhân viên hải quan. Là quan chức chúng tôi phải làm gì để Chúa hài lòng?



Hãy đối xử công bằng với mọi người. Không nhận hối lộ hay lợi dụng chức quyền những nhiều người khác.



Tôi không phải là người Do-thái và không có đạo. Tôi phải làm gì để Chúa vui lòng ?

Chớ hà hiếp những người dưới quyền, chớ ăn cắp hay cậy quyền thế lấy tiền bạc hoặc tài sản của ai. Hãy bằng lòng với đồng lương mình.



Đấng đến sau ta cao trọng hơn ta, ta không đáng cởi dây giày cho Ngài. Hễ ai ăn năn, và tin sẽ được Ngài báp tem bằng Đức Thánh Linh.

Nếu ai chối Ngài và còn phạm tội, Ngài sẽ ném người đó trong lửa địa ngục đời đời. Đừng phạm tội nữa.



Tôi không  
phải là Đấng Mê-si.

Ông là ai, ông tuyên bố  
mình là Đấng Mê-si hả?  
Ông cho mình là ai chứ?

Không, như lời tiên  
tri Ê-sai đã nói, “Ta là tiếng  
kêu trong đồng hoang, sửa soạn  
đường cho Đấng Mê-si.”

Có phải ông là đấng  
tiên tri mà Mô-i-se đã nói,  
đấng đến để đưa mọi người  
trở lại với Đức Chúa Trời?



Ông lấy quyền  
gì quấy nhiễu đạo chúng tôi và làm  
phép báp tem cho những người này?

Các ông phải từ bỏ tội  
lỗi kiêu căng ngạo mạn.  
Cái búa đã để kê gốc cây, nếu  
không thay đổi tấm lòng, các  
ông sẽ bị chặt và ném vào lửa  
địa ngục.

Tôi chỉ là sứ giả,  
chuẩn bị đường cho  
Đấng Mê-si, các ông là  
dòng dõi rắn độc. Các  
ông tưởng mình được  
công chính vì là người  
Do-thái, là con cháu Áp-  
ra-ham là con cái Đức  
Chúa Trời à.



Giăng, ông nói Đấng Mê-si sẽ đến hả. Làm sao biết được khi nào ông ấy đến?

Thiên sứ của Chúa bảo với tôi rằng, người nào được Thánh linh của Chúa ngự trên vai như chim bồ câu, đó là Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên, Chúa Cứu Thế của thế giới.

Mẹ biết đã đến lúc. Thiên sứ Gáp-ri-ên bảo mẹ sẽ gặp sự đau buồn. Mẹ ao ước cha con, mẹ muốn nói là cha nuôi con vẫn còn sống để được xem thấy. Con sẽ làm gì?

Con sẽ bắt đầu như thế nào? Con sẽ lên đền thờ chứ?

Giăng đã giảng đạo được sáu tháng lúc Chúa Giê-xu tròn 30 tuổi.

Con không biết. Cha sẽ tỏ cho con. Trước hết, con phải đi gặp Giăng và chịu người làm phép báp tem, ông ấy đã chuẩn bị nhiều người cho sự tái sinh.





Khi nào con về  
với mẹ?

Thưa mẹ, dĩ nhiên là  
con không quên mẹ, nhưng mẹ phải  
mạnh mẽ. Những việc xảy ra cho con  
sẽ không dễ chịu cho mẹ đâu.

Ê-SAI 40:3; MA-THI-Ơ 3:1-12; LU-CA 3:15-18, 23; GIĂNG 1: 19-27, 33



Hãy dọn đường cho Đấng Mê-si. Cha mẹ phải dạy dỗ con cháu mình. Phải khôn ngoan biết dâng hiến thời gian, tiền của dạy dỗ chúng luật pháp của Chúa. Nếu con cái bất tuân thấy sự chân thành của cha mẹ mà đổi lòng thì gia đình các ông sẽ được chữa lành.



Nếu lòng các ông muốn theo Đấng Mê-si khi Ngài đến, thì hãy bước xuống nước, tôi sẽ báp tem cho các ông bằng phép báp tem ăn năn tội, khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các ông.

Giăng, ông sẽ làm báp tem cho ta chứ?

Ngài thực là người công chính. Ngài làm báp tem cho tôi thì đúng hơn.



Giăng, Ta phải vâng lời Đức Chúa Trời, Ta sẽ làm theo lời Cha đã dạy cho mọi người.







MA-THI-Ơ 3:13-17; LU-CA 3:21-22



Tôi biết  
Ngài là Đấng  
Mê-si!



*Đây là  
Con yêu dấu của  
Ta, đẹp lòng Ta  
hoàn toàn.*

Đó là Ngài, Chiên con  
của Đức Chúa Trời, Đấng  
sẽ cất tội lỗi thế gian!



*Đấng Christ.*

*Ngài đã  
đến!*

*Đấng Thánh của  
Đức Chúa Trời!*

*Ngài sẽ thiết lập  
vương quốc!*

LU-CA 3:22; GIĂNG 1:29-34; 1 GIĂNG 2:1-2





Đã đến lúc, nhưng trước hết Ngài phải vượt qua thử thách.

Ngài sẽ đi đâu? Có phải Ngài sẽ tìm đường cứu nước không?

Thử thách cái gì?

Vì A-đam và dòng dõi của ông đã thất bại. Nên Ngài phải đi gặp quỷ Sa-tan.

Chúa Cha đã bảo Giê-xu Con Ngài phải nhịn đói 40 ngày. Không được ăn gì cả, Lúc thân thể trở nên yếu đuối, Sa-tan sẽ thuyết phục Ngài không vâng lời Cha để thoả mãn cơn đói.



A-đam, người đầu tiên không vâng lời Chúa đã bị mất vị trí đặc biệt. Chúa Giê-xu Đấng đã tồn tại đời đời với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ, Ngài là một con người với một thân thể bình thường. Ngài sẽ vượt qua thử thách cám dỗ mà tất cả mọi người khác đều đã thất bại chẳng?

Sau 40 ngày kiêng ăn, Chúa Giê-xu rất đói và rất yếu. Bây giờ Ngài đã hiểu thế nào là thiếu thốn, đói khát đến kiệt quệ. Ngài hiểu thế nào là cô đơn, bị bỏ rơi, đau ốm và yếu đuối.



Qua nhiều ngày, quỷ Sa-tan đã tấn công tâm trí của Chúa Giê-xu với những ý tưởng nghi ngờ và sợ hãi. Biết sự cám dỗ gần thắng hơn và Chúa Giê-xu đang rơi vào tình trạng yếu đuối nhất. Quỷ Sa-tan đã làm một việc mà hắn rất ít khi làm, hắn xuất hiện trước mặt Chúa Giê-xu.



Là Con  
của Đức Chúa Trời  
nên ông có quyền  
được ăn chứ.

MA-THI-Ơ 4:1-3; LU-CA 4:1-3; RÔ-MA  
3:23, 5:12-21; HÊ-BƠ-RƠ 4:15



Sa-tan đã cám dỗ A-đam người đầu tiên ăn một thứ đã bị cấm. Bây giờ hắn cũng sử dụng sự cám dỗ đó với Con Người trong lúc Ngài đói.

Đó là sự cám dỗ lớn với một người đã nhịn ăn 40 ngày.

A hand in a dark, textured sleeve holds a large, smooth, brown stone. Below the hand is a pile of similar stones. The background is a solid yellow color. A white, cloud-like speech bubble is positioned in the upper right corner, containing text.

Này, ông có thể  
hoá đá này thành bánh  
để ăn cho đỡ đói.



Không, không  
bao giờ, vì Kinh Thánh đã  
chép rằng loài người sống không  
chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ Lời  
Chúa.

Vậy  
hãy đi với ta, ta sẽ ban  
cho ông một nơi để ông có  
thể vâng lời Chúa.



Kinh Thánh cũng chép rằng, “đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời người.”

Nếu ông nhảy xuống thì thiên sứ sẽ đến và đỡ ông, mọi người sẽ thấy và công nhận ông là Đấng Mê-si, và tôi cũng biết tại sao ông đến đây.

Ông nói lời Kinh Thánh à, Kinh thánh nói rằng các thiên sứ sẽ đỡ ông trong tay, không để chân ông đụng nhằm cục đá nào. Đây là lúc chứng tỏ quyền phép của ông.





Ta biết ông  
yêu thế gian và đến để cứu nó,  
ta sẽ chỉ cho ông thấy thứ mà  
ta nghĩ rằng ông rất thích.



Kìa, từ đây ông có thể  
trông thấy tất cả các vương quốc trên thế giới. Rất huy  
hoàng phải không? Từ lúc A-đam không vâng lời Chúa, ta  
đã làm chủ thế giới này. Loài người đã tặng nó cho ta vĩnh viễn.  
Tất cả là của ta, ta là chúa của thế giới, không phải ông.  
Nhưng ta sẽ tặng nó cho ông. . . với một điều kiện. Nếu ông chịu  
quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ thôi thống trị thế giới này, và ông  
sẽ cai trị nó cùng tất cả mọi người. Ông muốn nói gì hả?



Kinh thánh nói, “Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời người và chỉ phụng sự mình Ngài mà thôi.” Ông đã thua rồi, hãy lui ra khỏi đây.

Quỉ Sa-tan chạy trốn khỏi mặt Đấng Christ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Sa-tan gặp một người mà hắn không thể lừa gạt. Chúa Giê-xu đã vượt qua thử thách, thế giới có một người hoàn toàn vâng lời Chúa.

40 ngày thử thách  
đã qua, nhưng Chúa  
Giê-xu vẫn còn yếu.



Các thiên sứ mang lương thực  
và nước đến phục vụ Ngài.  
Khi đã hồi phục Ngài trở lại  
nơi Giăng đang truyền giảng.



MA-THI-Ơ 4:8-11; LU-CA 4:14



<https://goodandevilbook.com/>